

KNIL historie van Sld. Dirk Bisdonk.

Registratie (stamboek) nr. 91887.

Dirk werd geboren in Oosterbeek (Gld) op 31-1-1916. Hij is de oudste zoon van Cornelis Bisdonk en Dirkje Bisdonk - de Jager, het gezin bestond verder uit 6 dochters en 6 zonen. Na zijn schooltijd kon Dirk in Nederland moeilijk een passende betrekking vinden. Dirk besloot militair te worden bij het KNIL. Opkomst in de Prins Hendrik kazerne te Nijmegen in aug/sept 1936 bij de KNIL infanterie. Na de basisopleiding vertrokken op 2-12-1936 vanuit Amsterdam naar Batavia met het SS Johan de Witt. Aankomst Tandjong Priok (de zeehaven van Batavia) 2-1-1937. Eerste opvang in een militair tehuis in Weltevreden (westerse wijk nabij Batavia) en op 4-1-1937 met de trein naar Bandoeng. In juni 1937 overgeplaatst naar Buitenzorg (Bogor) bij het 14 battalion Infanterie. In juli 1939 krijgt hij 's nachts een ongeluk met zijn motorfiets nabij het Militair Depot bij Batavia. Aangezien hij met een, voor die tijd en in de nacht, hoge snelheid reed (circa 80 km/h) heeft hij nogal wat verwondingen. Opname en behandeling in het Militair Hospitaal in Batavia volgt. Tijdens het laatste contact met Dirk (voor de oorlog in Nederland uitbrak) in febr. 1940 blijkt dat hij nog steeds in dit Hospitaal ligt voor behandeling. Vanaf dat moment horen wij van of over Dirk niets meer. Er is veel moeite gedaan, vooral na de oorlog, om via diverse instanties te achterhalen waar Dirk was en hoe het met hem ging. Pas in mei 1947 kwam het trieste bericht, via het Rode Kruis in Batavia, dat hij was gestorven op 24-6-1942 in het Militair Hospitaal in Batavia (vanaf de Japanse bezetting van Batavia, in maart 1942, was er nog nauwelijks verzorging, behandeling en medicatie voor de Nederlanders in het Hospitaal). Dirk is nadien herbegraven op het Ereveld Menteng Pulo.