

Adrianus Doolaard staat vermeld op [het Herdenkingsmonument Korendijk](#).

Op het in 1998 onthulde Korendijkse herdenkingsmonument te Piershil staat de naam van Adrianus Doolaard. Hij overleed op 12 mei 1940 in Sint-Oedenrode.



Janus Doolaard diende in de meidagen van 1940 in het 27ste Regiment Infanterie Mitrailleurcompagnie II en kwam als zodanig terecht in de chaos die ontstond rond Sint Oedenrode, na de gedwongen terugtocht van diverse bataljons. Een aanzienlijk deel van de militairen kwam uiteindelijk in West-Brabant en op Walcheren terecht. Janus was minder fortuinlijk.

Een achtergebleven fragment van zijn bataljon besloot 's nachts in de boerderij 'Hoeve van Acht' te Sint-Oedenrode te overnachten. In de ochtend werden deze soldaten door Duitse troepen overvallen. Aan Nederlandse kant sneuvelden zes soldaten: A. Doolaard [MC-II-27.RI], C. van 't Hof [1-II-27.RI], C.P.P. Schoone [1-III-27.RI], J. Mourik [MC-III.27.RI], J. Schijnemaekers [1-III-27.RI] en W. Dijkhuizen [1-III-27.RI]. Cornelis van 't Hof was ook afkomstig uit de Hoekschewaard, uit Heinenoord.

Zie ook: [Cornelis van 't Hof † 12 mei 1940](#)

#### **Foto's 'Adrianus Doolaard'**

Adrianus Doolaard werd geboren op 10 december 1909, te Goudswaard. Hij trouwde met Nel Poldervaart, eveneens afkomstig uit Goudswaard. Toen Janus overleed was hij minder dan een jaar met Nel getrouwd.



Deze foto werd gemaakt in september 1930 (waarschijnlijk aan de Nieuwendijk). Janus Doolaard staat linksboven.



Foto 'Begraafplaats Sint-Oedenrode'

Deze foto werd gemaakt te Sint-Oedenrode, op 25 mei 1940, naast Janus ligt nog een militair begraven.



**Foto 'Begraafplaats Zuid-Beijerland'**

Op voorspraak van zijn broer werd Janus nog tijdens de oorlogsjaren herbegraven, op de begraafplaats van Zuid-Beijerland.



Begraafplaats Zuid-Beijerland – 8 mei 2011







HIER RUST  
MYN LIEVE EN ZORZAME MAN  
EN ONZE DIERBARE ZONN. BROEDER  
SCHOONZONN. ZWAGER EN DOM  
**ADRIANUS DOOLAARD**  
GEB. 10 DEC 1899  
- OOR HET VADERLAND GEVALLEN  
TE ST. OEDENRODE (N. D.) 12 MEI 1940  
DAT HIJ RUSTE IN VREDE